

Nieuwsbrief

juni

2021

TTK MARTINUS

Magdalenastraat 19 2550 Kontich

Beste sportvrienden,

in deze nieuwsbrief kan je de volgende artikels vinden:

- ❖ Woordje van de voorzitter
- ❖ Woordje van het secretariaat
- ❖ Maud on the move
- ❖ Woordje van de redactie



Onderafdeling van
KWB Kontich



Het maandblad wordt ook gepubliceerd op de clubwebsite : <http://www.ttkmartinus.be>

Woordje van de voorzitter

Beste vrienden,

Verleden maand sloot ik af met de hoop om tegen half juni te kunnen herstarten met tafeltennis. Met de versoepelingen die er aan komen en na de vergadering van het dagelijks bureau van onze KWB zijn er inderdaad vooruitzichten. Er zijn versoepelingen gepland, indien en als, maar het gaat ondertussen wel de goede kant op.

KWB start op zondag 27 juni met de instuif. Nadien is het lokaal terug ter beschikking voor de onderafdelingen. De tijd ervoor gebruikt onze KWB om het lokaal, na zo een lange tussenperiode, terug optimaal in orde te brengen zodat alle activiteiten vlot en veilig kunnen plaats vinden.

Wij als tafeltennis zullen op dinsdag 15 juni de koppen bijeen steken en dan bekijken hoe we veilig kunnen opstarten. Onze opstart zou dan ons zomertafeltennis zijn vanaf donderdag 1 juli 2021.

Dus nog even geduld en we kunnen terug samen komen en hopelijk terug in een ontspannen sfeer onze sport beoefenen.

Voor de instuiven op zondag tijdens de vakantiemaanden rekt KWB op de onderafdelingen om in deze periode elk één keer deze activiteit te ondersteunen. Voor tafeltennis is dit zondag 18 juli van 10.00 tot 13.00 uur. Leden die hier willen helpen gelieve dan Maud te raadplegen. We rekenen toch op minstens 5 personen om dit in goede banen te leiden.

In de volgende nieuwsbrief zullen we ook de planning voor een volgend werkjaar kunnen mee geven en terug een kalenderboekje in mekaar steken tegen augustus.

Zo zie je dat uiteindelijk onze activiteiten terug op gang kunnen komen en laat ons hopen dat er na de verlofperiode geen heropflakking komt in deze pandemie.

Voor onze jongeren hopen we op een goede afloop van het aparte schooljaar zodat ook zij van een mooie vakantie kunnen genieten.

Tot een volgende
Frans



**Openingsinstuif
op 18 juli**

Hulp gevraagd



Woordje van het secretariaat

Beste tafeltennissers,

Jullie hebben je terug ingeschreven voor een nieuw sportjaar 2021-2022, waarvoor dank. Iedereen hoopt, net zoals ik, dat we er terug kunnen invliegen en dat onze 'topspin, backspin, zijspin, smashen, opslagen en het blokken nog even vlot, of vlotter, zal verlopen dan voordien.

Jullie hebben ook gemerkt dat dit jaar het lidgeld verlaagd is.

We waren in een goede bui 😊

Wel een goede bui natuurlijk, maar door een tegemoetkoming van de federatie (er is een deel van jullie inschrijvingsgeld van vorig jaar teruggestort), zijn de lidgelden, enkel voor dit jaar, aangepast. Dat compenseert toch een beetje het verlies van vorig jaar.

Ook het lidgeld voor KWB hebben we nog niet opgevraagd zoals andere jaren en zal in het najaar nog betaald moeten worden.

Hierover krijgen jullie meer informatie, zodra wij zelf op de hoogte zijn van het wat en hoe.

Ik wens jullie allemaal een fijne zomer en hopelijk zien we elkaar snel terug.

Zonnige groetjes,

Maud



Maud on the move

Hallo iedereen,

Na een winterreces, voel ik, net zoals iedereen denk ik, de lentekriebels.

Het doet me altijd plezier om af en toe iemand van de pingpong te ontmoeten, of om één van jullie aan de telefoon te horen.

Ik maak, van de nood een deugd, en verken ons landje, meestal in gezelschap: er zit niets anders op!!!

Ik doorkruis België van Noord naar Zuid en van Oost naar West.

Hierbij heb ik al veel leuke plekjes ontdekt, al wandelend en fietsend.

Ik haal ook het maximum rendement uit mijn museumpas : Antwerpen, Brugge, Gent, Oostende, Luik, Hasselt, Mechelen, le Grand Hornu, Brussel, Kalmthout

Geen enkel plaatske is veilig sinds ik het nut van deze pas ontdekt heb.

Ik trek er ook regelmatig voor enkele dagen op uit: genieten van de licht glooiende Westhoek, het zeetje en de wandelingen in de omgeving van Sankt Vith.

Genieten jullie ook van het mooie weer nu en ik blijf hopen op tafeltennis!!!

Heel veel groetjes,

Maud



Woordje van de redactie

Beste clubvrienden,

nog een dikke week en de horeca gaat open, we kunnen terug naar de fitness en de sauna, en er mag volgens het ministerieel besluit zelfs opnieuw geknuffeld worden. Al lijkt dat geknuffel mij toch wel ineens een héle grote stap voorwaarts naar de vrijheid.

Vanaf 1 juli kunnen we terug tafels zetten, onze palet oppoetsen, het opgooien terug inoefenen en er opnieuw invliegen op donderdagavond.



Gaan we opnieuw een handje of een kusje geven bij het binnenkomen of zijn we dat definitief afgeleerd? Ik ben benieuwd.

Mogen we opnieuw dubbelspelen of niet? Wie zal het zeggen. Zal de vaccinatie ons nu definitief verlossen van het coronabeestje? Ook dat is nog af te wachten.

Maar er is terug hoop, perspectief, toekomst en dat is de belangrijkste boodschap in deze nieuwsbrief. Hoop op sport, maar ook hoop op ontspanning, hoop op reizen en vakantie, hoop op het leven zoals het vroeger was.

Het EK voetbal komt er aan. Maar gaan we met z'n allen in het Gemeentepark op groot scherm de Duivels kunnen toejuichen? Ik vrees van niet.



OLYMPIC GAMES TOKYO 2020
(SAFETY DISTANCE)

De Olympische Spelen zouden ook deze zomer met een jaar vertraging van start moeten gaan. Dat zouden dan de eerste zomerspelen zijn die niet in een olympisch jaar gehouden worden.

Toch nog afwachten want in het ultramoderne en technologisch hoogstaand Japan komt de vaccinatie maar erg traag op gang.

Wordt ons mondmasker een blijvertje of hangen we het binnenkort aan de haak? Dat is ook nog afwachten.

Eén ding is zeker: alles wordt geleidelijk aan terug normaal!

Sportieve groeten,

Walter

